



Ons gemeenschaps Logo.

Wij trachten te gaan als fakkels door de wereld. Vuur van vrede willen wij uitdragen, verbonden met onze geloften. Drie geloften die we inleggen in ons hart en leven. Drie als het getal van de Drie - eenheid:

'Bezinnend loslaten' (armoede)
'Liefde' (zuiverheid)
'Binnenkeren' (gehoorzaamheid)

Ons eerste nieuwsbrief!

Met deze eerste nieuwsbrief willen we u als lezer kennis laten maken met onze leefgemeenschap en verslag doen van de eerste maanden van samen leven in de visie van Franciscus.

Het is een leefgemeenschap voor zowel broeders als zusters. Een leefgemeenschap die oecumenisch wil zijn. Ja, u leest het goed; oecumenisch., dus open voor zowel katholieken als protestanten. Franciscus was dan wel Rooms katholiek, maar dat was dan ook de enige kerk in zijn tijd. Toch koos hij ervoor om het evangelisch leven vanaf de beginselen van de christelijke kerk uit te dragen. Vol eenvoud en vooral door het Evangelie te doen en soms met woorden te verkondigen. Eigenlijk dus voor iedereen toegankelijk, want dat roept het Evangelie juist op, niemand uitgesloten. Zo willen ook wij leven!

Wij bidden het brevier (getijdengebed), bidden het Angelusgebed en hebben eenmaal per week stille aanbidding en een stille dag. Daarbij blijven wij geloven dat we allen kinderen Gods zijn en loven en prijzen wij hem door zowel katholieke, protestante en andere liederen te zingen.

Ons onderkomen

Na een zoektocht en hier en daar vragen hebben we dan een plek gevonden waar we mogen wonen.

Mogen wonen! Franciscus koos ervoor geen eigen bezit meer te hebben, dus zelfs geen eigen huis. Onderweg zijn als pelgrim hier op aarde, dat was zijn motto. Mogen delen in de vreugde van Hem en leren delen in wat je hebt. Niemand hoeft iets te kort te komen. Alles is al gegeven en behoort Hem toe.

We wonen nu in **Nijmegen** aan de **Ubbergseweg 172 - 6522 KD**, in het Studiehuis St. Vincentius da Paulo van de Lazaristen.

Er stond een deel leeg en dat precies goed was voor ons. We mogen gebruik maken van de kapel en de keuken. We beseffen dat het tijdelijk is, want het huis gaat in de verkoop. Zo zijn we dus letterlijk onderweg.

We zijn er erg blij mee en het kan ons goed op weg helpen om aan elkaar te schuren, ons gebedsritme te proeven en het 'door de wereld gaan' te ervaren.

Ons Habijt

- Na lang zoeken hebben we eindelijk een goede en mooie stof kunnen kopen voor ons habijt.
- Een broeder (Benedictijn) uit België heeft de habijten voor ons willen maken.

Op 24 maart j.l. vond de inkleding plaats van broeder Jelle als gardiaan van de Franciscus' broeders & zusters. Broeder en Bisschop Gino de Stobbeleir van de Gemeenschap van de Goede Herder te België (Dendermonde) ging voor in deze mooie viering. Meer foto's hiervan zijn te vinden op de web-site:



Franciscus groet de nieuwe leefgemeenschap. De heilige geest bindt hen samen.



Onze mascotte die u tevens op onze site kunt zien.

Groei

Momenteel zijn we met z'n drieën en wel twee broeders en een zuster, (Zuster veronie, broeder Roel en broeder Jelle). We gaan regelmatig door de wijken van Nijmegen en ontmoeten vele mensen. Een broeder of zuster blijft dan thuis en doet wat huishoudelijke taken of ander werk dat voor handen is.

Tijdens een ontmoeting vragen wij ook of wij wat werk kunnen verrichten. Soms gebeurt dat dan ook. Zo hebben we bijvoorbeeld al eens auto's gewassen en ontstond er een fijn gesprek. Wij vragen hiervoor niets terug dan dat wat men ons ervoor wil geven.

Ook zij wij bereid om mee te helpen bij opvang voor dak en thuislozen, zoals het opscheppen van eten en

het uitrijken van drinken en natuurlijk een luisterend oor. We bezoeken ook ouderen, hen die geen bezoek ontvangen en daarnaast brengen we de communie als hierom gevraagd wordt.

Door al deze ontmoetingen en open te staan voor onze medemens groeien ook wij.

Natuurlijk hopen we dat de Heer ons meer broeders en zusters wil geven die in eenvoud willen leven en durven te leven van giften en gaven. Samen door de wereld te gaan die aan God toebehoort. Elke dag weer dankbaar mogen zijn dat wij in zijn Schepping mogen leven en er zo goed als mogelijk mee omgaan. De noden van anderen durven te zien en de naasten liefhebben en de naaste zelf durven te zijn.

Verbondenheid

Natuurlijk zijn we en blijven we verbonden met de mensen en dieren om ons heen, ook al leven wij zonder eigen bezit en willen we niet opgaan in de drukte en het 'meer en meer hebben' van de maatschappij. We hebben niet de wereld verlaten, maar willen er anders 'doorheen gaan'.

Zo blijven we ook verbonden met de kerk. Als gemeenschap gaan we vaak naar de Antonius van Paduakerk te Nijmegen en bieden de mensen elke vrijdagochtend een ochtendgebed (*laudes*) aan. Deze begint om 8:00 uur en duurt een half uur. Daarna gaan wij (de broeders en zuster) de stad in voor ontmoeting en werk (handenarbeid).

Eveneens op vrijdag om 11:15 uur bieden wij in dezelfde kerk de mogelijkheid om met elkaar het Evangelie te lezen. We lezen dan het Evangelie en staan er even bij stil. Dan delen we met elkaar in gesprek wat de tekst met je doet, waar het raakt of vragen oproept. Dit duurt een half uur. Aansluitend is er om 11:45 uur het middaggebed en om 12:00 uur het Angelusgebed. Om 12:05 uur sluiten we dan de kerk weer af. U bent hierbij natuurlijk van harte uitgenodigd!



Franciscus' broeders & zusters

Een prachtige tekening van Franciscus met zijn broeders onderweg naar de paus in 1209

Franciscus' broeders & zusters

Ubbergseweg 172

6522KD Nijmegen

Website:

www.franciscus-broedersenzusters.info

Tot de volgende
Nieuwsbrief van onze
Franciscus' broeders &
zusters

Waarom bellen we nu aan bij mensen?

Eerst maar eens het woord, 'Itinerant' onder de loep nemen. Het woordenboek geeft het als volgt aan:

' rondtrekkend van plaats tot plaats'.

Omdat wij wonen in Nijmegen zou je ook kunnen zeggen: 'rondtrekkend door de straten, van straat tot straat, van plein tot plein'.

Wij bellen aan om in ontmoeting mogen te staan met onze naaste, onze medemens. Jezus zond 72 leerlingen er op uit en zei: 'Waar je binnengaat zeg dan: 'Vrede aan dit huis'. Wij groeten dan ook de mensen die open doen met Vrede en alle goeds aan U en uw huis.

We vertellen wie we zijn en waarom wij rond gaan. Wij willen in eenvoud leven zoals Franciscus, zonder eigen bezit en komen eventueel voor gesprek, een klusje, voor ontmoeting. Mensen mogen alles tegen ons zeggen, wij bieden een luisterend oor. Soms vragen we of men wat fruit of brood kan missen, daar wij van giften en gaven leven en er werk voor terug willen doen.

Daarnaast gaan we wel eens een paar dagen onderweg en dan komen we in andere plaatsen en hopen ook daar op bijzondere ontmoetingen en zelfs op een slaapplek. Toch geldt voor ons het meest dat we in vertrouwen gaan waar de Heer ons zendt, want de ontmoeting in de ontmoeting is voor ons het belangrijkste.



Als dat er is, dan is de slaapplek niet eens meer belangrijk voor beide zijden, maar dat de Geest waait die ons voedt.

We hebben al heel wat fijne ontmoetingen mogen beleven en horen dan ook dat men het bijzonder vindt dat wij zo willen leven en wij worden vaak aangemoedigd om hiermee door te gaan.

Natuurlijk zijn er ook mensen die dat liever niet willen en de deur zullen sluiten, ook daar hebben wij respect voor en bidden wij voor, want juist voor hen hopen wij dat men mag zien waar het leven werkelijk om gaat. We weten dat er vele mooie en goede dingen gebeuren en gedaan worden, maar toch is er veel verbittering en geestelijke armoede.

We hopen elkaar in de ontmoeting te vinden in wie we werkelijk zijn en zoals we werkelijk bedoeld zijn, om zo met elkaar om te gaan.

Franciscus' broeders en zuster
Ubbergseweg 172
6522KD Nijmegen



.....
.....
.....