



## In deze Nieuwsbrief

- *Bijna één jaar op weg en onderweg*
- *KJD en Kijk en Zie*
- *Vervolg Novicaat (3)*
- *Milieuproject*
- 

## Een jaar gaat snel!

- Aankomende februari, 2013 zijn we één jaar op weg/onderweg. De laatste maanden/jaar zijn omgevlogen als een groen blad dat snel bruin wordt in de herfst. We zijn God en u dankbaar voor alle zegen en steun in deze.

We hopen dan ook dat 2013 een jaar mag worden van verdere groei in onze levenswijze en inzicht in dat wat God van ons vraagt. Daarin Franciscus' geschriften en oproep blijven onderzoeken en aangaan.

We hopen daarom ook dit jaar uw steun te blijven mogen ontvangen.

## Bijna één jaar op weg

Het jaar 2012 is al weer voorbij en 2013 is net begonnen. 2012 was voor ons een jaar met prachtige ups en toch ook wel met downs. Het was en is beslist niet even gemakkelijk een nieuwe leefgemeenschap op te zetten, te starten. Er komt van alles en nog wat bij kijken. Statuten, huisregels, structuren waaraan je niet ontkomt en vele andere zaken die met het dagelijks leven en zo ook met het religieusleven te maken hebben. We leven nu eenmaal in een tijd dat 'alles' is geregeld en je moet voldoen aan bepaalde zaken en regels. Daarnaast hebben we ook boeiende en fijne gesprekken gehad met mensen onderweg en thuis, zo ook met geïnteresseerden in onze levenswijze. Mannen en vrouwen die zoekende zijn in het religieus leven, die onderzoeken of onze gemeenschap iets voor hun is. Dat God hen roept voor deze weg van leven.

In een gemeenschap leven en onderzoeken of dit jouw weg is, dat is een reis op zichzelf. Ook hierin is dan een postulaat en noviciaattijd belangrijk, waarin je verder kunt verkennen en aangaan of het je weg is met deze of een andere gemeenschap. Ook wij maken mee dat na een tijd blijkt, dat het voor iemand niet die weg is.

Helaas hebben we dan ook afscheid moeten nemen van zr. Veronie, die we een goede weg toewensen met God. Daarnaast hebben we mogen verwelkomen als postulante, Linda Tomeij. Zij gaat de komende maanden meeleven met onze communiteit om te ervaren of dit haar plek zal zijn en anderzijds voor ons of zij bij onze levenswijze past.

We hebben ook mooie ervaringen gehad qua werkzaamheden onderweg. Van auto wassen tot tuin schoffelen. Dan te bedenken dat we toch eerst wel dachten dat vele mensen ons zouden afwijzen, aangezien we toch in een gesecculariseerde maatschappij leven, waar kerk bijna niet meer in het dagelijks leven voorkomt. Vele deuren gaan toch wel open en vindt men onze levenswijze een grote stap, maar toch ook zeer bijzonder. Veel steun ontvangen we dan ook. Soms krijgen we te horen dat we een mooi initiatief opgezet hebben, dan kan ik alleen maar teruggeven, 'Mevrouw/meneer; dit is ons leven, dit is geen project'. Dan is de verbazing vaak nog groter en wordt ons een stevige hand gegeven. Het gaat ons beslist niet alleen om de daklozen of thuislozen, neen, 'door de wereld gaan' is het evangelie leven onder alle mensen.





*In gesprek met Mgr. De Jong tijdens de KJD 2012.*

## ***KJD 2012 en Kijk en Zie.***

Afgelopen november 2012 was er de KJD (Katholieke JongerenDag) in Den Bosch. Ook wij waren van de partij. Het was een mooie dag met vele ontmoetingen en een prachtige afsluitende viering. Ook vele bekenden mochten we tegenkomen en daarnaast ook de vraag, 'Wie zijn jullie'? Het is te merken dat ook in Nederland mensen op zoek zijn naar vormgeving in hun leven, althans binnen het religieus gebied. Er was een afdeling in één van de zalen gemaakt voor nieuwe religieuze gemeenschappen en dan valt op, dat wij beslist niet de enigen zijn. Het is dan fijn om elkaar te ontmoeten en te vertellen hoe het gaat. Ook zij herkennen de opstart hindernissen.

Vele jongeren stelden ons vragen over wat wij uitdragen en wat wij dagelijks doen. Het is zeker te bemerken, dat vele jongeren en beslist niet alleen de jongeren niet meer weten wat nu kloostelingen, religieuze gemeenschappen zijn, of wat zij uitdragen, wat zij willen leven. Om dan op zo'n dag aanwezig te zijn en op die manier ook in contact te staan met Gods schepping is een goede zaak. Daarnaast worden we wel gevraagd om op scholen een les te verzorgen en te vertellen wie we zijn. Wij gaan hier gedeeltelijk op in. Ja, gedeeltelijk, omdat dit niet de normaalste manier mag gaan worden om ons leven gestalte te geven. Wij leven het evangelie volgens de levenswijze van Franciscus en dat is meer door te doen, dan met de mond te gaan vertellen hoe het wel/ niet zou kunnen of 'moeten' zijn.

## ***Kijk en Zie!***

Op 17 november waren we nogmaals in Den Bosch voor de Franciscaanse Beweging met het thema, Kijk en Zie! Een bijzondere dag met veel deelnemers. Dat geeft een goed gevoel, zoveel mensen (zeker 200) bij elkaar te zien die allemaal met Franciscus en Clara onderweg zijn. Onze kleine gemeenschap mocht gezamenlijk met De Wonne een workshop geven over, 'Franciscaan Evangelisch leven, hoe doe je dat in deze tijd'. Wij hadden totaal niet gedacht dat de workshop compleet vol zou zijn. Veel mensen waren dan ook 'nieuwsgierig' hoe wij en De Wonne dat gestalte geven.

Na onze uitleg en die van De Wonne kwamen er vele vragen los. Een nieuwe tak aan de Boom van Franciscus, is dat goed in deze tijd of moet dat niet juist bij de Eerste Orde blijven? Conclusie kwam toch wel uit, dat het goed is in deze tijd en juist is om door te gaan. Wie weet hoe het eens samensmelt. We werden bemoedigd op onze weg en velen wilden ons ook graag volgen via de site en deze nieuwsbrief. Beste vrienden; dank voor die dag en steun!



*Br. Roel maakt kaarten op allerlei wijze. Met oude cd's of andere gebruikte materialen. Meer is te zien op onze site op de pagina Foto*



*Franciscus is graag op de hoogte van wat wij beleven.*

## Het Kruisgebed van Franciscus

*Wij buigen in aanbedding voor U,  
(Allerheiligste) Heer Jezus  
Christus.*

*en voor al uw kerken,  
die er zijn in heel de wereld.*

*En wij loven U,  
omdat gij door uw heilig kruis  
de wereld verlost hebt.*

*Voor Franciscus was het kruis en  
de kerk onlosmakelijk van elkaar.*

*Hij roept zijn broeders op om  
vaak kerken te bezoeken en de  
geestelijken te eerbiedigen, daar  
zij het allerheiligst geheim op het  
altaar aanbieden, ontvangen en  
uitdelen.*

*Franciscus en zijn broeders baden  
dit gebed overal waar men een  
kerk zag. Ja, zelfs al waren ze er  
niet dichtbij. Plat op de grond  
knielend, gebogen met lichaam  
en ziel baden ze dan tot de  
Almachtige. Ook deden ze dit  
later bij elk kruis die ze tegen  
kwamen.*



## Noviciaat, deel 3.

In het afgelopen half jaar hebben Veronie en ik (Roel)les gehad van broeder Loek Bosch ofm, Beatrijs Corvelijn osc, Gerard Ris ofm en Jelle onze medebroeder en gardiaan.

De lessen van Jelle gingen over de leefregel, die geschreven is in 1221 en 1223 en de wijsheidspreuken van Franciscus, waarbij we hebben onderzocht wat de verschillen en overeenkomsten zijn. Hieruit hebben we grotendeels kunnen opmaken wat er in de oerregel van 1209 heeft gestaan.

Deze oerregel is voor ons de leefregel die we willen naleven. Het is bijzonder te zien hoe het leven van Franciscus hier doorheen te lezen is. Ik vond het interessant om me hierin te verdiepen.

Bij Gerard Ris hebben we het scheppingsverhaal vanuit joods perspectief benaderd. De geschiedenis van de toekomst. We hebben het gehad over de 10 geboden, gerechtigheid en de nederigheid van God. Het scheppingsverhaal is een uitnodiging van God aan alle mensen om in Zijn wereld te leven. Ik vind het een mooie zin omdat Hij ons uitnodigt en het initiatief van Hem komt.

Beatrijs Corvelijn, zuster bij de clarissen in Nijmegen heeft les gegeven over het getijdenboek. Dit boek gebruiken we iedere dag, maar vereist nog wel wat zoek en bladerwerk, ook door de vele (hoog)feesten en gedachtenissen aan heiligen. Ik vond het boeiend om te lezen dat elk getijdengebed gekoppeld is aan de uren voor, op en na de kruisiging van Christus. Elke dag beginnen we met het ochtendgebed ( lauden), dat staat als geschenk van een nieuwe dag. Het is de deugd van de dankbaarheid, die overigens de hele dag doorloopt en die we willen ontvangen en doorgeven.

Iedere dag kent zijn tijd waarop we ons het meest energiek voelen, maar ook een tijd waarop we wat inzakken,



*De kapel tijdens de Kerstijd.*

kunnen gaan twifelen/nalaten aan wat we hebben voorgenomen te gaan doen. Bij mij is dat vaak in de loop van de middag. Dit is overigens voor iedereen verschillend.

Loek Bosch heeft ons les gegeven over liturgie, over de eredienst aan God, de zeven sacramenten (Doopt, Vormsel, Eucharistie, Boete & Verzoening, Wijding en Huwelijk) van de kerk uitgelegd en de kracht van symbolieken die in de liturgie worden gebruikt om de heilige Geest mee aan te duiden. De wind is niet te zien, maar je hoort het aan het geraas van de bomen. Zo is het ook met de Geest die je kunt herkennen aan haar vruchten: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid (Galaten 5, 22).

De eredienst zelf zit vol rituelen, maar de uitleg en de beleving ervan staan niet vast. Ik beleef de eucharistieviering verschillend. Het ligt eraan hoe ik me voel, en aan het evangelie waarover gesproken wordt. In 2013 volgen er nog wat korte lessen o.a. over de spiritualiteit van Clara.

Binnenkort ga ik stage lopen bij Straatmensen voor straatmensen, een organisatie die soep uitdeelt aan daklozen in Nijmegen. Daar zie ik naar uit. Ik vind het goed om te helpen uitdelen en met deze mensen in contact te komen. Puur, gewoon aanwezig te zijn.

Adres:

Franciscus' broeders & zusters  
Ubbergseweg 172  
6522KD Nijmegen

Website:

[www.franciscus-broedersenzusters.info](http://www.franciscus-broedersenzusters.info)



## Milieuproject Stoutenburg

Van 7 t/m 9 augustus, van het afgelopen jaar, zijn we als novicen naar Stoutenburg geweest om mee te leven met de gemeenschap aldaar.

Bij aankomst werden we hartelijk ontvangen door Guy Dilweg (ofm) en enkele bewoners die net aan de koffie zaten. We hebben verteld over onze manier van leven en hoe we het ervaren. Ze waren allen zeer geïnteresseerd en het voelde al direct warm.

Met Cocky hebben we elke dag een paar uur in de ochtend en middag in hun moestuin gewerkt. Deze wordt volledig ecologisch en biologisch onderhouden. Ik vond het heerlijk om weer met mijn handen te wroeten in de grond. We hebben veel onkruid verwijderd, uien uit de grond gehaald, slaplantjes geplant en basilicum geplukt, waarvan we een potje zelfgemaakte pesto hebben gekregen na afloop. Voortreffelijk!

Zelf heb ik voordat ik intrad een moestuin gehad en dat begon ik soms de laatste maanden toch wel te missen.

Wat ik bijzonder vond is dat er na ongeveer 20 minuten iemand een bel kon luiden en dan werd er een minuut gestopt met werken. Je ging dan na bij jezelf of je het werk tot nu toe met liefde en aandacht gedaan had. Na die minuut, werd er nog een keer gebeld en dan, ging je weer verder met waar je mee bezig was of je wisselde van werk. We hebben met Guy Dilweg in een persoonlijk gesprek gevraagd naar zijn beleving van zijn noviciaatsperiode en studietijd. Hij was hierover zeer openhartig en nam ruim de tijd voor ons. Hij zei; zo bewust als jullie nu in de levenswijze van Franciscus staan, zo onbekend was Franciscus destijds voor mij. Daar werd heel weinig aandacht aan besteed.

Ik vond het heerlijke dagen vol inspiratie, in contact zijn met moeder aarde en meditatieve gebedsbijeenkomsten. Ik heb er zeer van genoten.

Br. Roel



*Br. Roel aan het werk in de tuin van Stoutenburg.*